

Het nieuwe natuurbeeld - door filosoof Koo van der Wal

Een bijzonder interview op YouTube

Er is op YouTube een bijzonder interview met filosoof Koo van der Wal. Het gaat om het nieuwe natuurbeeld, dat gebaseerd is op de moderne wetenschap. In de afgelopen decennia hebben zich spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan in de natuur- en levenswetenschappen. Het 'gemechaniseerde wereldbeeld' is verdrongen door de visie van een dynamisch, creatief, diep en kleurrijk universum. Toch is deze fundamentele verandering van perspectief nog weinig doorgedrongen in de filosofie. Van der Wal vindt dit perspectief essentieel in het kader van de milieucrisis.

Zie www.youtube.com/watch?v=E0IGKWpzL1o

Door deze contouren van een natuurfilosofie zijn er openingen gekomen in vastgelopen discussies in de filosofie over de relatie tussen mens en natuur. De mens moet anders naar de natuur kijken, om van daaruit meer aandacht te geven aan duurzaamheid en klimaatverandering. Bovendien maakt van der Wal inzichtelijk waarom een zorgzame en sobere levenswijze geboden is. Onderwerpen die aan bod komen zijn: evolutie, zelfpresentatie, downward causation, causaliteit, relatie-denken, holisme, bewustzijn, innerlijkheid, intrinsieke waarde, subjectiviteit, Thomas Berry.

Koo van der Wal is auteur van *Nieuwe vensters op de werkelijkheid* (Klement Pelckmans, 2011). Van der Wal was hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en daarna aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke-filosofie, de cultuurfilosofie en de milieufilosofie. Over het boek schrijft Harm Bart, emeritus hoogleraar Wiskunde en oud-decaan van de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam: *"Van der Wal's poging om tot een vollediger en daarmee rijker natuurbeeld te komen is mijns inziens zeer geslaagd. Een zo erudiet en genuanceerd boek komt men zelden tegen! Het is een verademing bij alle reductionistische en arrogante simplificaties die over ons worden uitgestort"*.

Regisseur David Andreae is actief in Transition Towns. Dit interview werd opgenomen voor de film "Een nieuw verhaal voor de Aarde" (David Andreae, 2013, Nederlandstalig, 53 minuten). Gebaseerd op het gedachtegoed van Thomas Berry (Amerikaanse milieufilosof) houdt de film een pleidooi voor een nieuw bewustzijn in verband met een ecologische spiritualiteit en een non-dualistische natuurfilosofie. Voor de milieucrisis is een holistisch denkkader van belang. Voor de film zie www.youtube.com/watch?v=gB-LFY9KYDM en www.boxtel.transitiontowns.nl/dvd.

David Andreae, regie
davidan@kpnmail.nl; 0411-677597
Boxtel 27/01/2015